

Disney

Nr. 43-2024

Donald Duck

HET TEKEN
VAN GROLLE



EEN VROLIJK WEEKBLAD

Donald Duck

In 1627 bevrijdde prins Frederik Hendrik van Oranje de stad Grolle van de Spaanse bezetter. Maar wat hebben Donald, Kwik, Kwek en Zwarte Magica daar in grutjesnaam mee te maken?



H2024-168

Het begon allemaal in oom Dagoberts geldpakhuis...



WAT zeg je?
Vuurt die dekselse
toverkol pechspreuken
op jullie af?

Ja, meneer Duck! En we worden belaagd door ongedierte! Maar ze bestookt er ook keien mee! En als ze daar...



...lang genoeg spreuken op afvuurt...









Dit lijkt de 17de eeuw wel!

Ja, toen de Nederlanden nog...

...bezet waren door...

...Spanje!



Iedereen gaat gewoon door met waar ze mee bezig zijn!

Alsof er...

...niks aan de...

...hand is!



ALARM! HET STAATSE LEGER STAAT VOOR DE POORT!



Te wapen! Frederik Hendrik en zijn soldaten willen de stad binnendringen!

Komen ze ons bevrijden van de Spanjaarden, mama?

Sst! Laat ze het niet horen!



Ik snap het!
Ze **SPELEN** de
Slag om Grolle
na, oftewel
Groenlo!

Toen Frederik Hendrik de
stad in 1627 bevrjdde!

Daarom
loopt
iedereen
zo rond!



Zullen wij
ons ook
verkleeden?

Er zijn
vast nog
wel...

...kostuums
uit die tijd
te huur!

Nee, niks
ervan!



Oom Dagobert
wil dat we zo
snel mogelijk dat
gevelteken opsnorren
en terugkeren naar
Duckstad!

En dat wil ik
juist voorkomen,
donskop!



Ik kan ze tegenhouden met
een pechspreek, maar dan heb
ik er straks te weinig om Dago's
poenpaleis te kraken!



Ik heb een idee!
Die suffe neef van Dagobert
wil niet meedoen met de
Slag om Grolle...



...maar met mijn
hypnosestraal
doet hij dat **WEL!**



Huh? W-wat doe
ik hier, in deze
vreemde kledij?







Ja, dat gevelteken is al een tijd in de familie!

Mooi! Geef snel mee! De prins heeft het nodig!



Hier! Waar heeft Zijne Hoogheid het voor nodig? Wil hij het ongeluk afveren tijdens de slag?

Dit geheime wapen mag niet in Spaanse handen vallen!



Geheim wapen! **HAHA!** Die eend speelt 't spel goed mee!



Niks spel!

...dat dit **ECHT** is!

Onze oom denkt...

Wat? En hij banjert nu met mijn gevelteken tussen de strijdende troepen!



Geen zorgen! We gaan achter hem aan!

Mogen we wat van die koekjes, voor onderweg?



Dit zijn Achterhoekse **GEVEL KEUKSKES**, naar een recept van mijn Winterwijkse collega! Ze zijn **GRATIS** als jullie het teken veilig terugbrengen!

Doen we!

Want onze oom Dagobert...

...wil het graag van u lenen!



Hij heeft het gevelteken gevonden! Dat moet ik snel afpakken!

KRA! Da's nog best lastig...



WAK! Hoe kom ik daar voorbij?







